

Onderwijsbegeleiding Ziezo



Geschreven en ontworpen
door Angela van de Weg



We mogen weer naar school!

Maar dat is anders dan anders. Laten we eens praten, kleuren, knutselen en leren over het coronavirus en hoe het verder zal gaan. Een invulboekje voor op school of thuis, met opdrachten om samen of alleen te doen.

XX. Woordweb coronavirus

Als je een woordweb maakt, schrijf je het onderwerp in het midden van je bladzijde. Schrijf alle woorden die jij weet over het onderwerp, eromheen. Teken en mag ook. Dat ga je nu ook doen over het coronavirus. Welke woorden komen er in je hoofd als je denkt aan het coronavirus? Je mag ALLES opschrijven. Ook als je denkt aan een kleur, een persoon, een moment van vroeger of een gevoel. Soms helpt het om te tekenen!



XX. Vragen stellen

Het kan zijn dat je vragen hebt over het coronavirus. Dat is heel normaal. Iedereen heeft vragen, omdat het nieuw is. We hebben dit nog niet eerder meegemaakt in ons leven. Soms komt er opeens een nieuwe vraag in je hoofd op. Het kan jou helpen om de vragen op te schrijven. Stel dan je vragen aan een volwassene. Dan snap je het weer een beetje beter. Iedereen doet zijn of haar best om de wereld met corona een beetje beter te begrijpen.

Welke vragen had jij over het coronavirus,
waar je nu het antwoord op weet?

Hoe ben je achter het antwoord gekomen?

Wat vond je van de antwoorden? Ben je ergens van
geschrokken?



Welke nieuwe vragen heb jij over het coronavirus?

Aan wie zou je die vragen kunnen stellen?

Welke vraag vind je het moeilijkste om te stellen? Waarom?

!

XX. Gevoelens en emoties

Gevoelens, je kent ze wel denk ik. Die zijn er altijd al geweest! Je krijgt ruzie, wordt boos of verdrietig. Je bent jarig, je voelt je blij en gelukkig. Ineens is het donker, je kun je bang voelen. Welke emoties en gevoelens ken jij al?

Welke gevoelens en emoties ken jij al? Teken ze hier en schrijf eronder wat het is.



Heb je nieuwe gevoelens of emoties gevoeld de afgelopen tijd? Zo ja, welke dan? Teken ze.

Als je weet hoe je het noemt, schrijf het er dan onder.



Als je terugdenkt aan de afgelopen weken, hoe heb jij je dan het vaakst gevoeld? Teken het.

Schrijf ernaast hoe jij dat gevoel zou noemen.



XX. Mijn helpende gedachte

Je hebt net iets geleerd over helpende gedachten. Voor iedereen zijn helpende gedachten anders. Welke helpende gedachte helpt jou het allermeest? Welke vind jij het beste voor jou? Je mag deze bladzijde gebruiken om die gedachte groot op te schrijven. Je mag kleuren, versieren en de bladzijde supermooi maken. Dit maak je voor jezelf!

